

Ken jij de Red Hat Society?

Deze rode-hoedenclub is een fenomeen dat zich sinds 1998 vanuit Amerika over de hele wereld verspreid heeft.

In meer dan 25 landen omarmen groepjes vrouwen van 50+ het idee en richten ze lokale 'chapters' op.

Het idee achter de Red Hat Society is dat vrouwen vanaf 50 jaar kleine of grote sociale netwerken vormen waarin **samen plezier maken** voorop staat. Het doel is sociale communicatie, het aanmoedigen van plezier maken en van frivoliteit, creativiteit en vriendschap in de middelbare leeftijd en daarna.



De oprichtster van een lokale chapter wordt de Queen genoemd. De leden heten Red Hatters. Leden moeten 50 jaar of ouder zijn. Bij de bijeenkomsten en activiteiten dragen ze rode hoeden en paarse kleding. Vaak dragen de leden zeer uitbundig gedecoreerde hoeden en opvallende accessoires, zoals boa's.

De bijeenkomsten kunnen variëren van theebransjes en lunches tot museumbezoeken, workshops, evenementenbezoeken etc. In deze zogenoemde 'desorganisatie' gelden nadrukkelijk nauwelijks regels. En ieder lid mag het initiatief nemen voor een leuke bijeenkomst.

**Vrijheid blijheid staat voorop.
Alleen zeuren is absoluut verboden.**



Vrouwen ónder de 50 jaar mogen zich alvast aansluiten, maar zij dragen een roze hoed en lila kleding op de bijeenkomsten, totdat ze zelf 50 jaar zijn.

De naam van de sociëteit komt uit de beginregels van het gedicht 'Warning' van Jenny Joseph:

*When I am an old woman I shall wear purple
With a red hat that doesn't go and doesn't suit me.*

Vrij vertaald:

*Wanneer ik oud ben ga ik paars dragen
Met een rode hoed die er niet bij past en die me niet staat.*

Meer informatie is onder meer te vinden op:

www.redhatsociety.com

www.rodehoeden.nl

www.redhatnederland.nl

www.redhatlimbostars.nl (een Limburgse afdeling)

Uitnodiging

Sinds ik het amusante 'Handboek van de Red Hat Sociëty' van oprichtster Sue Ellen Cooper las, kan ik dit vrolijke fenomeen niet meer uit mijn hoofd zetten. Het spreekt me geweldig aan. Ook ik wil graag zoveel mogelijk plezier maken in mijn leven en dat zal extra hilarisch zijn als ik dat samen met een groep vrolijke Red Hatters uit mijn eigen omgeving kan doen. Ik heb dus besloten om zelf zo'n groep te starten.

Ik roep daarvoor vrouwen van 50+ uit mijn omgeving op om mee te doen. Zodra zich een aantal dames bij mij gemeld heeft, gaan we een eerste bijeenkomst plannen. In vol ornaat natuurlijk.

Vrijheid blijheid

De leden betalen per bijeenkomst alleen voor hun eigen kosten en die zijn natuurlijk afhankelijk van de activiteit. Er is dus geen contributie. En of je meedoet, bepaal je zelf per keer.

Vrijheid blijheid dus!

Spreekt jou dit lekker gekke initiatief aan? En ben je een vrouw van 50+?

Meld je dan snel aan en ga alvast op zoek naar een rode (desnoods tweedehandse of zelfgemaakte) hoed en paarse kleding. Het mag gerust uitbundig. Niets is te gek.

Vrouwen ónder de 50 jaar mogen als aspirant-leden met aangepaste kleuren (= roze hoed en lila kleding) meedoen.

Want verschil moet er zijn ;-).

Zie je het al voor je?

Een vrolijke groep 50+-vrouwen in het paars met allemaal een rode hoed?



Hopelijk tot ziens!

Willy Janssen-Savelkoul

06-23665568

willy@creataal.com